

# L'hymne marollien (sur l'air de La Marseillaise)

Waaile Zaain Marollien ge-bou-e-re  
En van de Doche ginne schrik !!!  
Teige ons zaain zaale veloure  
Emme gien woepens, smaaitte waaile mi ons schik !!  
(bis)

Trekt aaile weg, ze goen goe'n afkomme,  
In uile hum, mi carabitches in,  
En uile puute stoen toch zoe krum  
En uile smool, verbra-and van de zone !!!

## REFRAIN

'K geifiene ne slag op zaain' smool !!!  
'K sloeg iene de kop in mi ne stool !  
Gotch voech ! Gotch voech !!  
Blaaift éé ni stoen !!  
Ma leeke es gedoen !!!!

